



# Tour **de** city

Citytrips zijn nog steeds onverminderd populair. Wandelend of met het openbaar vervoer zie je al veel, maar een ontdekkingstocht per fiets is nóg leuker. Vier enthousiaste lezeressen vertellen.

## Op de pedalen door Parijs

**Janet van den Berg (44):** “Omdat ik mijn opleiding tot doktersassistente had afgerond, kreeg ik van mijn werkgever een fietstocht door Parijs cadeau. Voor mijn twee zoons en mij was dit een ontzettend leuke verrassing. Met twintig medetoeeristen uit verschillende landen gingen we op een zondag in oktober met twee Engelssprekende gidsen op pad. Heerlijk genietend van het ochtendzonnetje fietsten we eerst een stuk langs de Seine. Het was er aangenaam rustig, want op zondag is dit één van de autovrije gebieden in de stad. Daarna werd de tocht vervolgd langs allerlei bezienswaardigheden, zoals het Louvre, Palais Royal, Eglise de la Madeleine en de beroemde Hallen. Bij elk hoogtepunt stopten we even en vertelden de gidsen boeiende achtergrondinformatie. Op de fiets zie je een compleet andere kant van Parijs. Je komt op plekken waar je de drukke stad even helemaal achter je kunt laten. We fietsten door stadsparken en wijkten waar je zelf niet snel komt. Ik vond het verkeer geen moment eng, want de begeleiding was prima. Drukke kruispunten onderweg werden door de gidsen afgezet, zodat iedereen de route rustig kon vervolgen. Geïnspireerd door onze fietservaring in Parijs heeft Sem na afloop van onze citytrip op school een spreekbeurt gehouden over het Louvre en de Mona Lisa. Voor mijn zoons en mij was het een hele belevenis!”

### TIP: groene paden net buiten de stad

Overall in Frankrijk, maar ook in de directe omgeving van Parijs, worden paden langs kanalen en rivieren omgetoverd tot mooie fietspaden, de zogeheten *voies vertes*. Al deze fietsroutes voeren over autoluwe of autovrije wegen. Bijvoorbeeld *La Coulée verte*. Deze route begint bij *Porte de Vanves* in het zuiden van Parijs en eindigt veertien kilometer verderop bij Massy. Actuele informatie vindt u op de Franstalige site [www.voiesvertes.com](http://www.voiesvertes.com).



Janet van den Berg en haar zoons Sem (10) en Bas (13).

Janet van den Berg en haar zoons maakten met reisorganisatie *SNP* een fietstocht van ongeveer drie uur. Deze excursie is onderdeel van een vierdaagse individuele fietstocht door de lichtstad vanuit een sfeerful stadshotel. Tijdens deze kennismaking met Parijs maakt u onder leiding van een Engelstalige gids een fietsexcursie langs enkele hoogtenpunten. Daarna krijgt u een routebeschrijving, zodat u de stad op eigen houtje kunt verkennen. *SNP* organiseert ook fietstochten in andere wereldsteden. Meer informatie: [www.snp.nl](http://www.snp.nl).

“Berlijn is een echte fietsstad. Er zijn veel fietspaden en automobilisten zijn gewend om *rekening* te houden met fietsers”



Alie de Vries.

Met *Baja Bikes* fietst u in een relaxt tempo door de stad, bekijkt u de highlights en vertellen de gidsen in uw eigen taal over de rijke historie en cultuur. Behalve in Barcelona organiseert *Baja Bikes* ook fietstochten in zeven andere Europese steden. Meer informatie: [www.bajabikes.nl](http://www.bajabikes.nl).

## Biken door Barcelona

**Alie de Vries (48):** “In februari maakten mijn man ik samen met acht andere Nederlanders een fietstocht door Barcelona. Dat beviel uitstekend. In een paar uur tijd krijg je op een ontspannen manier veel van een stad te zien. Het grote voordeel van *Baja Bikes*, de organisatie waarbij wij hebben geboekt, is dat er Nederlandstalige gidsen meegaan, die veel wetenswaardigheden over de stad vertellen. Ik vond het ook leuk om met de mensen in de groep af en toe een praatje te kunnen maken. Een dag later zijn mijn man en ik nog een keer teruggegaan naar een aantal bezienswaardigheden waar we langs waren gefietst. Dit keer om ze van binnen te bekijken.”

### TIP: nieuwe reeks stadsgidsen

Onlangs verscheen, in de *Groene Gids-serie* (in samenwerking met *Michelin*), een nieuwe reeks compacte stadsgidsen. Hierin vindt u tips, adressen, praktische informatie, een handige kaart van het openbaar vervoer én een stadsplattegrond. De nieuwste *Groene Gidsen* zijn er van Amsterdam, Barcelona, Berlijn, Lissabon, Londen, New York, Praag, Rome, Venetië en Wenen. € 9,95 p. st., uitgeverij *Lannoo B.V.*, [www.terralannoo.nl](http://www.terralannoo.nl).



Linda Ris.

Boeken bij *Co van Kessel Bangkok Tours* kan 24 uur per dag via [www.covankessel.com](http://www.covankessel.com).

## Al trappend door Bangkok

**Linda Ris (47):** “Fietsen door Bangkok is één groot kijkfeest. Ik was aangestoken door het enthousiaste verhaal van een oud-collega die het samen met haar gezin had gedaan. Zij had geboekt via de Nederlander Co van Kessel, die al meer dan twintig jaar fietstochten door Bangkok organiseert, en vond het een onvergetelijke ervaring. Omdat mijn man en ik voor de tweede keer in Bangkok waren en de belangrijkste highlights al hadden gezien, leek het ons spannend om de stad dit keer op een andere manier te ontdekken. Wij kozen voor de fietstocht van een halve dag. Alle tochten van Co van Kessel starten in de parkeergarage van het *Grand China Princess Hotel* midden in het bedrijvige *Chinatown*. Ons internationale gezelschap van zo’n vijftien man werd begeleid door twee Engelssprekende gidsen die we dankzij hun kanariegele petjes geen moment uit het oog konden verliezen. We kronkelden door smalle steegjes, langs ontelbare eetkraampjes en groente- en fruitstalletjes. Na een korte stop bij een boeddhistische tempel om even wat te drinken, fietsten we door richting de

Chao Praya-rivier. Daar stapten we met onze fiets in een van de *longtailboten*, om het landelijke deel van Bangkok te ontdekken. Langs de waterkant werd er naar ons gezwaaid door de altijd glimlachende en vriendelijke bevolking. Vervolgens fietsten we door een uitgestrekt groengebied waar we geen toerist tegenkwamen, maar waar het echte Thaise leven zich afspeelde. We genoten van de tocht langs bamboestruiken, palm- en bananenbomen en verbaasden ons over de prachtige bloemenpracht en de krioelende vissen in de vijvers. Hoe was dit mogelijk? Zo veel groen midden in zo’n hectische miljoenenstad. Fietsend door Bangkok doe je een lawine van indruk-

## Touren door Berlijn



Marjolein den Hartog.

De Duitse fietsersbond (*ADFC*) geeft allerlei fietskaarten uit, zoals het *Fahrrad-Stadtplan*. En voor fietsen in het centrum het *Fahrrad-Stadtplan Zentrum*: [www.1.adfc.de](http://www.1.adfc.de).

**Marjolein den Hartog (35)** woont sinds november 2008 in Berlijn. “Berlijn is een echte fietsstad. Er zijn veel fietspaden en automobilisten zijn gewend om rekening te houden met fietsers. Mijn favoriete tocht is de *Mauerradweg*. Deze 160 kilometer lange fietsroute langs de voormalige muur is echt een aanrader als u geïnteresseerd bent in de geschiedenis van de stad. De route komt onder meer langs het *Mauerpark* en de *Brandenburger Tor*. Daarnaast fietst u een stuk langs de rivier de *Spree* en de *East Side Gallery*, waar u nog een stuk van de originele muur vindt, die door meer dan honderd kunstenaars is beschilderd. Handig is het boekje *Berliner Mauer Radweg* met praktische informatie van Michael Cramer, uitgegeven door *Bikeline*. Berlijn is ook een enorm groene stad met veel stadsparken. In en om het grootste park, *Tiergarten*, kunt u met gemak een hele middag fietsend doorbrengen. Het park grenst aan de *Reichstag*, de *Brandenburger Tor* en het *Regierungsviertel*, waar alle moderne regeringsgebouwen te vinden zijn. Ook staat midden in *Tiergarten* het monument *Siegessäule* waar Obama in juli 2008 tijdens zijn bezoek in Berlijn zijn rede hield. In het oosten van Berlijn ligt

het mooie meer de *Müggelsee*. De meeste toeristische attracties zijn te vinden in *Mitte*, zoals het *Museumsinsel* en de *Alexanderplatz*. Maar het is ook verrassend om eens door andere wijken te fietsen. Zelf woon ik in *Friedrichshain*, een wijk in opkomst in het oosten van de stad. Er hangt een levendige sfeer met veel trendy restaurants en cafés. De Turkse wijk *Kreuzberg* is vooral op dinsdag en vrijdag leuk om te bezoeken. Dan is er een grote markt waar groenten, fruit, Turks brood en allerlei andere lekkernijen te koop worden aangeboden. Verder is het stadsdeel *Prenzlauer Berg*, ten noorden van het centrum, de moeite waard om eens doorheen te fietsen.”

## Winnen!

Margriet en *mo'media* geven tien exemplaren weg van *100% Berlijn*. Kans maken? Stuur vóór 20 juli een briefkaart aan Margriet o.v.v. ‘Berlijn’, Postbus 40.000, 2130 KM Hoofddorp of mail naar [informatie@margriet.nl](mailto:informatie@margriet.nl) o.v.v. ‘Berlijn’.



### TIPS

- Verschillende organisaties, zoals *Berlin on Bike* ([www.berlinonbike.de](http://www.berlinonbike.de)) of *Fat Tire Bike Tours* ([www.fattirebiketours.com](http://www.fattirebiketours.com)) bieden thematische fietstours aan.
- Op veel plekken vindt u fietsverhuurbedrijven. Eén van de grotere is *Fahrradstation* ([www.fahrradstation.com](http://www.fahrradstation.com)), met zes filialen verspreid door de stad.
- In Berlijn wordt veel gebruikgemaakt van *Call a bike*, een soort wittefietsenplan. Het werkt als volgt: u belt naar *Call a bike* (het telefoonnummer staat op de fiets) om u te registreren. Dan krijgt u een code waarmee u de fiets van het slot haalt. Uitgefietst? Geef door waar u de fiets achterlaat en krijgt u opnieuw een code waarmee u de fiets weer op slot kunt zetten. Vervolgens rekent u af met uw creditcard. [www.callabike-interaktiv.de](http://www.callabike-interaktiv.de).
- U kunt de fiets ook gemakkelijk in het openbaar vervoer meenemen. Als u bijvoorbeeld eerst in het westen heeft gefietst en daarna ook nog graag een rondje in het oosten wilt fietsen, kunt u uw fiets meenemen in de *U-Bahn* of *S-Bahn*. [www.bvg.de](http://www.bvg.de), [www.s-bahn-berlin.de/abound-tickets/fahrradmitnahme.htm](http://www.s-bahn-berlin.de/abound-tickets/fahrradmitnahme.htm).