



Op vakantie met je favoriete schrijver



De Telegraaf

# REISKRANT

weekje weg | spanje

krant niet ontvangen? | shop Adverteren | abonnementen

- Nieuws
- Prive
- Telesport
- DFT
- OverGeld
- MijnBedrijf
- Vrouw
- Uitgaan
- Reizen
- Varen
- Autovisie
- Digitaal
- Uit Winkelen
- WUZ
- Shop

- Home
- TV
- Er Op Uit
- Fietsen en wandelen
- Stedentrip
- Weekje weg
- Cruises
- Wintersport
- Verre reizen
- Prijsvraag

## ALCALÁ DE HENARES

Over Alcalá de Henares

Reisreportages en tips

Streken in Spanje

Plaatsen in Spanje

## ER OP UIT

Winnaar weekend Walibi Holland bekend

Experts aan het woord

Geheime plekjes

Pralen en pronken

Handen ineen tijdens NLdoet

## STEDENTRIP

Tips voor een stedentrip Beijing

Dubai: "Dessert City"

Hamburg: culturele feeststad

Hamburg is hot!

Slapen als een dakloze

## NIEUWS

Winnaar weekend Walibi Holland bekend

Skipistes België weer open

Ga skiën in Gent!

Experts aan het woord

Airbus levert honderdste A380 af

## VERRE REIZEN

WUZmail: Roemeense rovers

Nieuwe arrestatie kunstroof

'Broertje' Glennis afgekraakt

3 Jaar voor diefstal wapens

FILMFLITS- Vier sterren voor Hitchcock

## FIETSEN EN WANDELEN

Ruig en romantisch Vredig fietsen rond Utrecht

Nog bijna 20.000 plaatsen voor Vierdaagse

Mystieke vennen

Inspiratie uit Putten

## WEEKJE WEG

Formule 1-circuit wordt toeristische...

Reiskrant » Spanje » Comunidad de Madrid » Alcalá de Henares

## Alcalá de Henares

za 11 dec 2010, 06:00 | 0 reacties

### Het warme hart van Zuid-Europa Vurig Madrid

door Eric Castien

**ALCALÁ DE HENARES - Sinds de keuze voor het centraal gelegen Madrid als hoofdstad van Spanje, heeft de stad altijd het gevoel zich te moeten bewijzen. Ten opzichte van andere hoofdsteden in Europa, en van toeristenmetropool Barcelona. Die geldingsdrang heeft in de voorbije eeuwen een stad opgeleverd die moeiteloos kan wedijveren met steden als Parijs en Londen, maar je moet het wel willen zien.**

„Madrid is trots en koppig. Emotioneel en macho. Altijd alert. Een stier die zich niet laat temmen en het leven opzuigt tot de laatste druppel”, mijmert Juan Antonio Sánchez, zittend op een bankje tegenover het fabelachtige Palacio del Cristal in stadspark El Retiro.

„Sinds de vijftiende eeuw heeft deze stad de functie van hoofdstad. De toenmalige heersers passeerden het veel rijkere en verder ontwikkelde Barcelona en kozen voor wat ze in Catalonië 'een uit de hand gelopen geitendorp' noemen. Madrid dus.

Nog steeds zie je dat wij de neiging hebben om met de borst vooruit en de kin omhoog landgenoten uit andere streken tegemoet te treden. Klaar om ons te verdedigen.”

Real

De 67-jarige Madrileen van Andalusische komaf moet erom grinniken. „Kijk naar de voetbalclub Real Madrid. Een en al arrogantie. Maar ook de bijna ziekelijke wil om de beste, de grootste en de mooiste te willen zijn. Terwijl hier genoeg aanleiding is om lekker achterover te leunen. Het leven is hier goed.”

Real Madrid. 's Werelds meest succesvolle voetbalclub en recordhouder in Spanje. Gehaat en geliefd. Thuishaven is het indrukwekkende Santiago Bernabéu-stadion. Een voetbaltempel die ook zonder de gepassioneerde fans tot verbeelding spreekt.

Voor het bezoeken van een wedstrijd van de ploeg van Ronaldo is geen clubcard vereist. Met een beetje geluk koop je aan de loketten van het stadion een entreebewijs. Reken om minstens veertig euro per stuk, maar voor dat bedrag zie je met eigen ogen hoe de hemel er voor honderdduizenden Madrileense mannen van binnen uitziet.

Madrid is in [Spanje](#) de 'city that never sleeps'. In het zuiden zijn ze ook 's nachts wakker, maar ligt het merendeel tussen de middag op apegapen.

In steden als Barcelona, Bilbao en Valencia is het eerder andersom. De Spaanse hoofdstad heeft de naam dat er dag en nacht feest gevierd wordt. Iria Lopez, geboren in Barcelona en voor werk verhuisd naar Madrid: „Zit de arbeid erop dan stropen we de barretjes af, prikken we wat tapas weg, bezoeken een leuk restaurantje, duiken de kroeg in en als de heupen lekker los zijn melden we ons in een club om tot zes uur 's ochtends te dansen. Madrid heeft niet voor niks het meest gevarieerde discotheekaanbod van Spanje. Vervolgens loopt het een weer in het ander over.”

Smeltkroes

Het is in Madrid niet te doen om dé discotheek van de stad aan te wijzen. De een zegt Casa America, de ander Kapital en de volgende in de rij zweert bij de lokale Pacha-vestiging. Hetzelfde geldt voor bars en restaurants. Lopez: „Je hebt hier werkelijk alles wat je kunt bedenken. Alle stijlen en trends zijn aanwezig. Madrid is een ware internationale smeltkroes geworden, zonder de Spaanse identiteit te verliezen.”

Juist dat is een groot verschil met kleine broer Barcelona. De stad van Gaudi en Messi is veel Europees en het echte Spanje wordt bijna met opzet uitgebannen. De typisch Spaanse cultuur ligt in Madrid wel op straat. Laat je meeslepen in arena Las Ventas, het mekka voor stierenvechten.

Voor nog geen tientje, beetje afhankelijk van de plek en de hoeveelheid zon of schaduw, zie je de beste gevechten. Zelfs een bezoek zonder live-spektakel is de moeite waard.

„Wat denk je van Flamenco-dansen?”, vraagt de Nederlandse Carola Mik, die jarenlang in Madrid woonde. „Het echte werk vind je in Casa Patas, niet ver van Plaza Santa Anna. Absoluut geen toeristental zoals je ze ook in Madrid veel hebt. Elke dag een show en zonder eten, want daarmee word je meestal getild.”

Vers

Aanbevelen 0 Tweeten 0

Respect! 0

Pin it

Mail Print

Reageer

Reiskrant Nieuwsbrief

Proefabonnement, 10 weken € 30,-!

## Kies uw bestemming

Landen overzicht  Zoeken

Gratis boek ter waarde van **20,-**

Sluit nú een ANWB Doorlopende Reisverzekering af en ontvang een GRATIS boek

Lees verder

18+ Yummy: Kim Holland 18+ video's & meer!

Zongarantie? EGYPTIE Vakantie v.a. EUR 299,-

Nieuw bij Corendon: VIDEOSNACKS, kijk nu!

Boek nu uw vakantie! Griekenland EUR 229,-

**Turkije: Crystal Hotels**

8 dagen, van €469,-

Corendon

Boek nu!

Logo

Retour  Enkele reis

Van

Naar

Heen 14 mrt2013

Terug 15 mrt2013

Het nieuwste report van Gonnie: "Een supergoedkope wintersport"

klik hier

5 dagen rust en ruimte 4\* hotel inclusief ontbijt

REISKRANT WEEKACTIE

Ruig en romantisch

Wales: rustig maar  
vermakelijk

Dolfijnen doen niet aan  
telepathie

Babyvriendelijk Israël

Overigens is ook Madrid juist op culinair vlak een feest voor de zintuigen. Veel, vers en variatie. De Spaanse marktcultuur draagt hier aan bij. Favoriet bij locals én toeristen is Mercado de San Miguel.

Mik: „Een traditionele, fraai gerenoveerde markt, pal naast Plaza Mayor. Het is eigenlijk een grote tapasbar verdeeld over allerlei gespecialiseerde kleine tentjes waar je de lekkerste vis, wijn, sushi, kroketten of ham eet.” Een van de redenen waarom het toerisme richting Madrid de afgelopen jaren is toegenomen is het rijke culturele aanbod.

De 'Driehoek van de kunst' – het wereldberoemde Prado, het Reina Sofia-museum en Museo Thyssen Bornemisza – is een must voor de liefhebber. Minstens zo leuk en zeker zo toegankelijk is Museo Sorolla.

Juist in deze tijden van economische crisis is de kunstscene uiterst levendig. De moeite waard is La Tabacalera, een voormalige tabaksfabriek waar doorlopend exposities, workshops, concerten en modeshows worden gehouden door creatief talent.

Meer dan welke stad in Spanje is Madrid tegelijkertijd een open, sociale gastheer. Het cliché luidt dat 'in Madrid iedereen met iedereen praat'. Enige drempel is de taal. Met louter Engels sta je in het in dat opzicht conservatieve Madrid met 1-0 achter.

**Lees hier het verslag van onze ReiskrantReporters Ellen en Vivian!**

Reiswijzer

Met het vliegtuig ben je vanuit Nederland in circa 2,5 uur op vliegveld Madrid-Barajas. Maatschappijen als KLM, Vueling, Ryanair en Easyjet vliegen al op en neer voor nog geen EUR 100.

Madrielse taxi's zijn betaalbaar, in overvloed verkrijgbaar en de chauffeurs zijn voor Spaanse begrippen servicegericht. Het uitgebreide metronetwerk verbindt de verschillende wijken van deze metropool. Fietsen wordt in Madrid ook steeds populairder. Fietsen met Nederlandse gids en fietsverhuur regel je bij Baja Bikes.

Zie o.a. [www.klm.com](http://www.klm.com) ; [www.vueling.com](http://www.vueling.com) ; [www.easyjet.com](http://www.easyjet.com) ; [www.metromadrid.es](http://www.metromadrid.es) ; [www.bajabikesmadrid.com](http://www.bajabikesmadrid.com)

Eten en Slapen

Het Museo del Jamon ([www.museodeljamon.es](http://www.museodeljamon.es)) is een in Spaanse hammen gespecialiseerde keten van restaurantwinkels waar proeven vrijwel altijd leidt tot kopen. Vanzelfsprekend zijn ook de tapasbars in Madrid goed vertegenwoordigd.

Probeer de buurt rondom Plaza de Santa Ana. Een aanrader is Fatigas del Querer in Calle de la Cruz. Of La Fragua del Volcano met heerlijke paella voor 6 euro.

Voor wie iets bijzonders zoekt, is er La Favorita ([www.restaurante-lafavorita.com](http://www.restaurante-lafavorita.com)) waar operazangers de gerechten begeleiden. Check La Bazaar ([www.restaurantbazaar.com](http://www.restaurantbazaar.com)) en Public in de sfeervolle bohemiën Chueca-zone.

Winter in Madrid

Naast kunstbanen of skiën in de Sierra de Guadarrama, kent Madrid ook kerstmarkten. Tientallen buurtmarkten hebben het thema omarmd. Op Plaza Mayor schuilt een permanente Kerstmarkt en ook op de beroemde, immens grote El Rastro-markt zal het halve aanbod kerstgekleurd zijn. Modeshoppen doe je in de wijken Malasaña en Chueca. Calle Fuencarral, kent 35 schoenenwinkels!

Zie: [www.puertonavacerrada.com](http://www.puertonavacerrada.com)

## Reportages over Alcalá de Henares

### Temperamentvol Madrid

Madrid, aquí vamos! Ellen en Vivian gingen in de Spaanse hoofdstad op zoek naar cultuur, actie, ontspanning, lekker eten, gezelligheid en vooral plezier.

### Vurig Madrid

Sinds de keuze voor het centraal gelegen Madrid als hoofdstad van Spanje, heeft de stad altijd het gevoel zich te moeten bewijzen. Ten opzichte van andere hoofdsteden in Europa, en van toeristenmetropool Barcelona. Die geldingsdrang heeft in de voorbije eeuwen een stad...

[Lees alle 2 reisreportages](#)



Sluit nú een **ANWB Doorlopende Reisverzekering** af en ontvang een **GRATIS** boek





volg de Reiskrant op:



of meld je aan voor de Reiskrant nieuwsbrieven:

E-mail

[Ga verder](#)

Logo

Retour  Enkele reis

Van

Naar

Schrijf een reactie

Login

Uw naam: \*

E-mailadres: \*

Nog **550** karakters

Ik ga akkoord met de [huisregels](#) en het geldende [privacy beleid](#). Na akkoord kunt u uw reactie versturen via de verstuur knop.

## SITEMAP

<b>Nieuws:</b>	<b>Lifestyle:</b>	<b>Vraag en aanbod:</b>	<b>Service:</b>
<a href="#">Binnenland</a>	<a href="#">Vrouw</a>	<a href="#">Relatie</a>	<a href="#">Abonnementen</a>
<a href="#">Buitenland</a>	<a href="#">Horoscoop</a>	<a href="#">Auto</a>	<a href="#">Adverteren</a>
<a href="#">Sport</a>	<a href="#">Goede gewoonten</a>	<a href="#">Speurders</a>	<a href="#">Bezorging</a>
<a href="#">Showbizz</a>	<a href="#">Gratis spelletjes</a>	<a href="#">Boten</a>	<a href="#">Webshop</a>
<a href="#">Snelnieuws</a>	<a href="#">Puzzel</a>	<a href="#">Campers en caravans</a>	<a href="#">Contact</a>
<a href="#">Video</a>	<b>Financieel:</b>	<a href="#">Werk</a>	<a href="#">Bezorger worden</a>
<a href="#">Digitaal</a>	<a href="#">DFT</a>	<a href="#">Speurders in de krant</a>	<a href="#">Werken bij</a>
<a href="#">Tips voor de redactie</a>	<a href="#">OverGeld</a>	<a href="#">Huizen</a>	<a href="#">Nederlandse producten</a>
<a href="#">Reizen</a>	<a href="#">MijnBedrijf</a>	<a href="#">Groupdeal</a>	<a href="#">Korting</a>
<a href="#">Bestemmingen</a>	<b>WUZ:</b>	<a href="#">Speurders aanbiedingen</a>	
<a href="#">Auto</a>	<a href="#">Wat U Zegt</a>		
<a href="#">Varen</a>			

© 1996-2013 TMG Online Media B.V., Amsterdam.  
 Alle rechten voorbehouden.  
 e-mail: [redactie-@telegraaf.nl](mailto:redactie-@telegraaf.nl)  
[Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacy](#) | [Cookies](#) | [Cookie-voorkeuren](#) | [Disclaimer](#)