

8-9 weekje weg

STEDENTrips op de fiets



TOEKOMSTBESTENDIG

Ook de Nederlandse fietsondernemer Bart Vos stort zich op de toeristische tweewielermarkt. Vanuit Frankrijk schaakt hij op meerdere borden tegelijk. Met zijn Holland Bikes is hij middels een joint venture medeverantwoordelijk voor de touractiviteiten van Baja Bikes in Parijs. Daarnaast importeert hij Nederlandse fietsmerken in heel Frankrijk en stort hij zich groot-schalig op fietsverhuur in kleinere Franse steden en toeristische bestemmingen. „Investeren in fietsen is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor ons is de fiestour-

markt een groeisegment. Ik ben ervan overtuigd dat fiestours het de hop on-hop off-bussen moeilijk zal maken in de toekomst.“ Demografische trends als vergrijzing en de technologische ontwikkelingen rond mobiel internet worden gezien als kans. „Oudere toeristen pakken gewoon een elektrische fiets en sluiten zich bij de groep aan. Het is daarnaast niet ondenkbaar dat de gids van vlees en bloed in de toekomst soms wordt aangevuld door de smartphone. Hoe wel ik geloof in persoonlijk contact en service.“



Een van de populairste bestemmingen om op de fiets te ontdekken: Barcelona.

Op z'n Hollands

door ERIC CASTIEN

Terwijl de zon de stad Barcelona opwarmt, maakt Michelle Klerks zich op voor een fiets-tour met een groepje Nederlandse toeristen. Klerks werkt sinds februari als fietsgids. „We zitten midden in het hoogseizoen. Dat is flink aangenoemelijk voor de vervoer een lichtend voorbeeld dat is, verduidelijkt Klerks. Fietsen in wereldsteden. Tot enkele jaren terug ondenkbaar, inmiddels gemeengoed onder toeristen. „We hebben al gefietst in Parijs en Rome“, vertelt Monique van

naar de hoek van de straat en voor ze vertrekt, legt ze bondig de verkeersregels uit. De toeristen zijn verbaasd wanneer de gids hen meldt dat er voor meer dan honderdtachtig kilometer aan fietspad in de Catalaanse hoofdstad ligt. „Een kadootje van de vorige burgemeester van Barcelona, die in Amsterdam voor wat betreft stedelijk vervoer een lichtend voorbeeld zag“, verduidelijkt Klerks.

Fietsen in wereldsteden. Tot enkele jaren terug ondenkbaar, inmiddels gemeengoed onder toeristen. „We hebben al gefietst in Parijs en Rome“, vertelt Monique van

De wereld moet groener, de Europeaan fitter...



DE MOOISTE CRUISES BOEKT U BIJ CRUISEWINKEL.NL



Costa neoRomantica ****
Vertrek: 10 oktober
Duur: 23 dagen Incl. vlucht en transfer



crusewinkel.nl is preferred partner van:

Prijzen zijn vanaf, per persoon o.b.v.
2 personen per hut en o.b.v.
beschikbaarheid en wijzigingen.
Inclusief alle belastingen en
volpension.

tel. 020 - 42 11 11 5

CRUISEWINKEL.NL
De nieuwe koers in cruisen

ZONNEN IN TUNESIË

Wie: Rick en Sharon
Woonplaats: Eibergen
Waarde: Tunesië
Duur: Acht dagen
Accommodatie: Hotel
Geboekt bij: Vakantieveling.nl
Verwachting: Rick: „We willen uitrusten. Dus gaan we lekker relaxen en beettoe in de zon liggen. Daarbij denk ik dat we ook wel uitgaan en een beetje gaan winkelen, maar veel zal dat niet zijn.“
Sharon: „Het is onze eerste buitenlandse vakantie met z'n tweetjes, dus dat maakt het al heel leuk en bijzonder. We hebben niet bewust voor Tunesië gekozen, maar zochten iets waar het lekker warm is en waar eigenlijk altijd de zon schijnt. En het moet ook niet te duur zijn. We hebben gezocht op Vakantieveling.nl en daar kwam deze bestemming uit.“
Kosten: 405 euro p.p.



UIT & THUIS



NAAR OUDERS IN VS

Wie: Jeroen en Patty
Woonplaats: Terneuzen
Waarde: Amerika
Duur: vier weken
Accommodatie: Bij de ouders van Patty
Geboekt bij: De vlucht bij KLM
Verwachting: Patty: „Mijn ouders wonen sinds een jaar in Amerika en we wilden bij hen op bezoek. Voor mij was het de derde keer dat ik ze bezocht en Jeroen ging voor het eerst.“
Werkelijkheid: Patty: „Mijn vader werkt in Amerika en ze wonen bij Baton Rouge dichtbij New Orleans. We hadden best lekker weer, elke dag warm, maar ook bijna elke dag rond drie uur 's middags een fikse bui. Het was heel gezellig. We zijn veel uit en geweest, we hebben plantagehuizen bezocht en een rondleiding gehad in een alligatorpark. Maar, ook veel en goed gewinkeld en veel in de zon gezeten.“
Jeroen: „New Orleans lijkt een beetje op Antwerpen, vind ik. Het is alleen groter. Je kunt er prima uitgaan en dat doen ze daar dan ook. Eigenlijk gaat dat de hele dag zo'n beetje door. Ze zitten daar om elf uur 's morgens al aan de drank.“
Patty: „Ik vind Amerika echt geweldig. Je hebt daar zo veel ruimte. En alles is groter. Dat roepen de Amerikanen zelf altijd, maar het is ook zo. En de mensen zijn ook heel aardig. Veel aardiger dan hier in Nederland. Dat vind ik echt.“
Jeroen: „We zijn heel moe, het was een lange reis. Maar het was zeker de moeite waard.“
Kosten: 1200 euro p.p. voor een retour

